

Onderstaande vragen zijn er gesteld tijdens de gemeenteavond op woensdagavond 2 december. De onderstaande antwoorden zijn zeker niet compleet en nodigen misschien wel uit om er zelf nog verder over na te denken.

1. Op welke manier kunnen wij ons persoonlijk en als gemeente wapenen tegen de genoemde tekenen zoals verkillende liefde

Antw. Lezen in Gods woord. De Bijbel kennen en gebruiken is het eerste en beste wapen om te strijden tegen de verkilling van liefde. Bidden! Door in het gebed aan de Heere God verbonden te zijn zullen we vervuld worden door Zijn Geest en kan de boosheid geen vat op ons krijgen

2. Hoe kunnen wij meer een 'Maranatha' gemeente zijn?

Antw. Deze gestalte zou meer in onze openbare gebeden een plaats moeten hebben. We moeten elkaar aansporen om de Heere uit de hemel te verwachten. Het samen letten op de tekenen van onze tijd kan ook een aansporende werking hebben om meer verwachtingsvol uit te zien. Bijvoorbeeld om samen meer oog te hebben voor de vervulling van de beloften rondom Israël.

3. Een teken van de tijd van de antichrist is de verkilling van de liefde. Ook onderling tussen de christenen. Hoe kunnen wij meer broederlijke liefde vertonen ten opzichte van onze christelijke naasten en zo anderen tot jaloersheid verwekken?

Antw. Vooral samen op zoek gaan naar dingen die ons binden. Het benadrukken van onderlinge verschillen geeft alleen maar verwijdering van elkaar en geeft een verwoestend gevolg op onze plaats in deze wereld om te zijn als een stad op een berg. Door samen goed te spreken over de liefde tot Christus die ons samenbindt gaat er iets van ons uit. Het koesteren van initiatieven die we gezamenlijk hebben is daarom belangrijk. Daarbij is het dan soms nodig om over onze eigen schaduwen van tradities te stappen en op zoek te gaan naar de werkelijke kern die ons samenbindt.

Opmerking vanuit thuis: onderlinge liefde is soms ook een werkwoord. Dat moet soms gedáán worden. Ook al voelen we de liefde niet zo. Liefde is een talent die we moeten inzetten om van dat ene talent twee talenten te maken!

4. De antichrist. Wordt deze antichrist in de bijbel nu getekend als 1 persoon, of kunne het meerdere personen zijn (geweest)?

Antw. In de geschiedenis zijn al vele personen en machten aangewezen als 'de antichrist' . Johannes schrijft in 1 Johannes 2:18 alsof de antichrist in zijn tijd al gekomen is. In 1 Johannes 2:22 schrijft hij dat alle macht die loochent dat Jezus is de Christus als de antichrist moet worden gezien. Tocht wordt er ook gesproken dat in de laatste dagen er een duidelijke antichrist op de aarde zal komen die voorafgaat aan de wereld velen zal verleiden. Hoe moeten we dat zien? Een opmerking wordt gemaakt dat het ook wel eens te maken kan hebben met de grote afval. Deze grote afval is dan een macht die zich over de wereld uitstrekt en daarmee zichzelf tegen de Heere Jezus verzet.

In Efeze 6 vanaf vers 12 wordt een weerwoord gegeven tegen de bozen machten in de lucht. Zou het niet kunnen zijn dat deze boosheden in de lucht ook vergeleken kunnen worden met de antichrist?

Maar is het uiteindelijk belangrijk om hierover hele concrete gedachten te hebben?

Misschien niet zo. Als we het te concreet zouden voorstellen dan zouden we ons geweldig

kunnen vergissen en onszelf teveel focussen op een macht of een persoon die in werkelijkheid niet zal komen. Het is veel belangrijker om te beseffen W(w)ie er op onze troon zit. Is dat Koning Jezus óf een antichrist?

5. In de lezing wordt een beetje afkeurend gedaan over de berekening van de antichrist als gevolg van het getal 666. Hoe moeten we dan omgaan met openbaring 13:18?

Deze vraag is tijdens deze avond niet behandeld. Denk er zelf eens over na en laat het antwoord ons weten!

Verder zijn de volgende vragen uit het boek uitgedeeld. Deze vragen zijn vanwege tijdgebrek niet besproken.

1. Zet eens een aantal bijbelse gegevens over de antichrist naast elkaar. Wanneer is de 'grote afval' en de 'openbaring van de mens der zonde' (2 Thess. 2:3)? Wat zou die kracht zijn, die de brute openbaring van de mens der zonde in Paulus' dagen nog tegen houdt (2 Thess. 2:6)? Zou die 'weerhouder' nu weg zijn?

- **Afval van het ware geloof**

1 Johannes 2:22

Wie is de leugenaar, dan die loochent dat Jezus is de Christus? Deze is de **antichrist**, die den Vader en den Zoon loochent.

1 Johannes 4:3

En alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de geest van den **antichrist**, welken geest gij gehoord hebt dat komen zal, en is nu alrede in de wereld. 2 Johannes vs. 7

Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de **antichrist**.

- **Zich als God laat vereren**

2Thes. 2 3 Dat u niemand verleide in enigerlei wijze; want die komt niet tenzij dat eerst de afval gekomen is, en dat geopenbaard is de mens der zonde, de zoon des verderfs, 4 Die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is. (*Efeze 2:22 Op Welken ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest.*) 5 Gedenkt gij niet dat ik nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb? 6 En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner eigen tijd. 7 Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht ; alleenlijk die hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. 8 En alsdan zal de ongerechte geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal door den Geest Zijnsmonds, en tenietmaken door de verschijning Zijner toekomst;

- **Hij doet wonderen en misleidt**

9 Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen, 10 En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen die verloren gaan, daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden. 11 En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; 12 Opdat zij allen veroordeeld

worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid.

- **Christenen worden uitgeschakeld**

Openb. 13:17 En dat niemand mag kopen of verkopen dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams.

Weerhouder.

Daar kan verschillend over gedacht worden:

- De Romeinse overheid maar ook de huidige overheden. Het tegenhouden van de mens van wetteloosheid. Wanneer de mensen geen ontzag meer hebben voor de wetten van een land of overheid dan zal dat leiden tot liederlijkheid en leegheid. Deze leegheid wordt opgevuld door de krachten van de antichrist. We zouden dat nu bijvoorbeeld al kunnen zien in de afkering van alles wat met Gods geboden te maken heeft in onze tijd. Deze leegheid wordt opgevuld met de wetteloosheid en de occulte machten die in allerlei gebieden van onze samenleving doorgedrongen zijn.
- Sommige verklaarders denken aan de Engel Michael. Deze engel ontmoeten we in Daniel 12 waar hij strijdt tegen de machten van de toenmalige wereld. Denk hier dan ook aan de strijd tegen de wetteloosheid die hierboven genoemd zijn;
- De meeste uitleggers gaan echter uit dat Heilige Geest die in de harten van de kinderen van God leeft de Grote weerhouder is van de heiligheid van de Kerk.

2. Als het waar is dat er nog een bloeiperiode voor de kerk komt en de bekering van de Joden en de grote verdrukking, kan Jezus dan morgen wel wederkomen? Hoe zit het dan met de vraag: 'Ben jij bereid'?

In Mattheus 24 staat dat niemand van de ure van de wederkomst van de Heere Jezus afweet. Wij moeten dus erg voorzichtig zijn met stellingen.

Er liggen nog heel veel beloften voor Israel die vervuld moeten worden. God is een God die de hemel en de aarde in 6 dagen schiep. Met Hem hebben we van doen, ook in deze dingen.

Tegelijk zijn er heel veel dingen die we vaak niet heel goed beseffen als het gaat om de tijd van God op de wereldklok.

Een paar dingen over de beloften die aan Israel zijn gedaan:

- Staat Israel. In 1948 zijn Joden van Noord, Zuid, Oost en West in een land samengekomen. Dat was 19 eeuwen ervoor ondenkbaar! (Ezechiël 37, dorre beenderen weer bij elkaar gebracht)
- In 1967 is de stad Jeruzalem onder Joods gezag komen te staan. De belofte uit Lukas 21:24 is vervuld. Jeruzalem wordt niet meer door de heidenen vertreden;
- Er zijn weer Messiasbelijdende Joden in Israel. (vervulling van Ezechiël 37, dorre beenderen weer tot leven gebracht)

Verder hebben we een zendingsopdracht in deze wereld:

- Het evangelie moet verkondigd worden aan de hele wereld. Er zijn schattingen dat er nog 200 miljoen onbereikten zijn. En dat op 7 miljard mensen. Minder dan 3%. Moderne

mediamiddelen hebben een ongekende(!) mogelijkheid gebracht aan het verspreiden van het evangelie.

Misschien is Gods klok al wel verder dan onze klok?

Maar morgen? In eerste instantie is het nodig dat we bereid zijn om God elk moment te ontmoeten. Die gedachte relativeert de behoefte om nauwkeurig te berekenen wanneer de wederkomst zal zijn.

3. Wordt hetgeen we lezen over de tekenen der tijden, bewerkstelligd door de duivel onder de toelating van God? Wie is er verantwoordelijk voor aardbevingen op verscheidene plaatsen? Kun je de lijn van Gods regering en de menselijke zonde altijd even duidelijk uit elkaar houden?

Wij kunnen dat als mensen niet doorgronden of uit elkaar houden. Dit gaat ons besef en zeker ons begrip te boven. God heeft in het leven van Job ook dingen gegeven die hem wel op de knieën bracht, maar waarvan hij pas achteraf de oorzaak wist. Wij zullen van veel dingen nooit weten waar de oordelen die over deze wereld gaan hun oorsprong in kennen.

Beter is het om alle Bijbelse gegevens vast te houden. Dus wij zijn voor 100% verantwoordelijk voor onze daden en tegelijk Amos 3:6 vasthouden: Zal de bazuin in de stad geblazen worden, dat het volk niet siddere? Zal er een kwaad in de stad zijn, dat de HEERE niet doet?

Op die manier kunnen we beter spreken dat de verhouding tussen onze verantwoordelijkheid en Gods bestuur voor ons niet te doorgronden is. Hetzelfde geldt ook voor het genadewerk van wedergeboorte, bekering en geloof.

4. Noem eens een aantal oudtestamentische beloften in verband met de bekering van Israël die nog niet zijn vervuld. Welk beeld gebruikt Paulus in Romeinen 11 voor de bekering van Israël? Wat zou hij bedoelen met het zinnetje 'alzo zal geheel Israël zalig worden. (vers 26)

Willekeurig:

Ezechiël 36:

8 Maar gij, o bergen Israëls, gij zult weder uw takken geven en uw vrucht voor Mijn volk Israël dragen, want zij naderen te komen.

9 Want zie, Ik ben bij u; en Ik zal u aanzien, en gij zult gebouwd en bezaaid worden.

10 En Ik zal mensen op u vermenigvuldigen, het ganse huis Israëls, ja, dat geheel; en de steden zullen bewoond, en de eenzame plaatsen bebouwd worden.

11 Ja, Ik zal mensen en beesten op u vermenigvuldigen, en zij zullen vermenigvuldigd worden en vruchtbaar zijn; en Ik zal u doen bewonen als in uw vorige tijden, ja, Ik zal het beter maken dan in uw beginselen; en gij zult weten dat Ik de HEERE ben.

12 En Ik zal mensen op u doen wandelen, namelijk Mijn volk Israël, die zullen u erfelijk bezitten, en gij zult hun ter erfenis zijn; en gij zult hen voortaan niet meer beroven.

Dat laatste maakt duidelijk dat het niet kan slaan op de terug uit de ballingschap uit Babel want daarna zijn is in het jaar 70 voor 2000 jaar beroofd geweest van hun land.

Jeremia 31:28-en verder

28 En het zal geschieden, gelijk als Ik over hen gewaakt heb om uit te rukken en af te breken en te verstoren en te verderven en kwaad aan te doen, also zal Ik over hen waken om te bouwen en te planten, spreekt de HEERE.

29 In die dagen zullen zij niet meer zeggen: De vaders hebben onrijpe druiven gegeten, en der kinderen tanden zijn stomp geworden.

30 Maar een iegelijk zal om zijn ongerechtigheid sterven; een ieder mens, die de onrijpe druiven eet, zijn tanden zullen stomp worden.

31 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken;

32 Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaders gemaakt heb, ten dage als Ik hun hand aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk Mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de HEERE;

33 Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.

34 En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren, zeggende: Kent den HEERE! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de HEERE; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden niet meer gedenken.