

Oproep belijdeniscatechisatie

Wat een belijdenis had Ruth: "Uw volk is mijn volk, uw God is mijn God". Ruth was het vast van plan, had geen twijfel, wilde met Naomi mee, had haar en haar volk lief! Wist nog niets van Boaz af die zo goed voor haar zou zijn. Zij is door deze keuze gelukkig geworden met hem en eeuwig gelukkig met God.

Heb jij er al over gedacht, nog gesproken met je ouders en met je vrienden om de belijdeniscatechisatie te gaan volgen? Stel het niet langer uit, het is goed om de Heere te dienen en een keuze te maken zoals Ruth, zij ontving oneindig veel meer dan ze had verwacht.

Heb je vragen of twijfels, praat er over met iemand die de Heere kent. Ook tijdens het volgen van de belijdeniscatechisatie zijn er gesprekken met de dominee en met enkele ouderlingen. Je wordt niet verplicht, ook niet na het volgen van de belijdeniscatechisatie om belijdenis van het geloof af te leggen. Wel is dat de hartelijke wens!

We zien uit naar je aanmelding via je wijkouderling of scriba.

