

Na Pinksteren – zending!

De Heere Jezus beloofde Zijn discipelen bij Zijn Hemelvaart dat Hij altijd bij hen zou blijven. Maar als Hij wegging, hoe kon Hij dan toch bij hen blijven?

Denk eens aan wat er met Pinksteren gebeurde. Toen kwam de Heilige Geest van God in de discipelen wonen. Zo werden ze vervuld, dat is vol, van de Geest.

En waar je hart vol van is, daar loopt je mond van over. Dat zien we bij Petrus en de andere volgelingen van Jezus. Ze kunnen niet zwijgen over wat ze gezien en gehoord hebben. Ze spraken zelfs in andere talen. De Geest doorbreekt alle grenzen.

Opdracht: vul in: kies uit de woorden: in / voor / met

Bij Kerst: Immanuel - God ons

Goede vrijdag / Pasen: God ons

Pinksteren: God ons

En zo horen Pinksteren en zending bij elkaar. De Heere Jezus had tegen zijn discipelen gezegd:

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vaders en van de Zoons en van de Heiligen Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb in acht te nemen. (Mattheus 28:19)

Zo gaan ze het goede nieuws overal vertellen en zo is het goede nieuws ook in Nederland gekomen.

Verlang jij er ook naar om de boodschap door te geven?

Kijk samen eens naar de plekken waar het goede nieuws nog (bijna) niet is en bid er samen voor!
Bid ook voor het zendingswerk wereldwijd!

