

Beste jongens en meisjes,

De zomervakantie komt er bijna aan. Hierbij alvast een voorbereidingsopdracht...

**Basisschool:**

Een moment om tot rust te komen, leuke dingen te doen, maar ook om klusjes te doen voor een ander.

We willen jullie vragen om onderstaande kubus uit te printen en in elk vak een klusje op te schrijven, bijvoorbeeld je kamer opruimen, boodschappen halen, stofzuigen etc. Denk ook wat je buiten je eigen huis voor een ander kan doen.

Als het straks vakantie is (kan ook al eerder) kan je elke dag de kubus gebruiken en het klusje uitvoeren waar de kubus op valt.

**Dit heb je nodig:**

- Dik papier of dun karton
- Schaar
- Hobbylijm
- Plakband

**Longeren:**

Schrijf in elk vak een Bijbeltekst op die je bemoedigd, rust en/of kracht geeft.  
Gebruik de kubus elke dag en laat de tekst je tot je hart spreken.

