

Er was na de 1<sup>e</sup> gemeente avond gevraagd om als gezin de vragen van de te overdenken, de 1<sup>e</sup> 5 hebben we als gezin besproken.

1. Bidden, Bijbellezen

Nauw contact tussen gemeenteleden = gemeente zijn, één geheel vormen samen rondom Gods Woord. En niet dat we in hetzelfde gebouw of bank zitten en niets van onze "kerkburen/ gemeenteleden" afweten = interesse/meeleven.

2. Er moet meer inde preek op de wederkomst gewezen worden. Ernst van de tijd richting wederkomst wordt zo weinig gehoord.

Er wordt veel over Corona gepraat en voor gebeden, maar weinig over de tekenen van de eindtijd

De vervulling van de beloften rondom Israël komen weinig/ zo niet aanbod in de diensten.

3. Kijk niet alleen naar eigen kerkmensen, maar zoek ook niet Christenen erbij betrekken, Er gaat zo weinig wevingskracht uit van de kerk(mens)
4. Het is eigenlijk helemaal niet belangrijk of het om 1 of meerdere personen gaat. Het gaat er om dat wij beried zijn om Christus te ontmoeten. Dat we doorgenade bereid zijn om te lijden en te sterven om Christus wil en uitzien naar de verlossing, de wederkomst, om met de gezaligden eeuwig rondom Gods troon Hem eeuwig alle lof, eer en aanbidding te geven.
5. De mens berekend net zolang totdat ze er een verklaring aan kunnen geven. Openbaring zegt het net andersom; want het is een getal des mensen en zijn getal is 666