

Gemeenteavond 6 januari 2021

N.a.v het boek Zie Ik kom haastig van ds C.G. Vreugdenhil, hoofdstuk 11, Het laatste oordeel (1)

Bijbehorende tekstgedeelten:

Openbaring 20: 7-15

en

Matth 25: 31-46

Vraag 1: Waarom komt Jezus om te oordelen en niet de Vader zelf?

Voorals een troost voor Gods kinderen waarbij de Rechter ook de Verlosser/Middelaar/Redder is.

Hij heeft het ook verdiend, het is tot heerlijkheid van Hem. Ieder oog zal Hem zien en Hem erkennen.

Wederkomst geeft aan 'opnieuw komen', het moet Jezus zijn. Hij heeft de vrijspraak verdiend. In het gewone is de rechter niet onze redder. Het is ook iemand die als mens op de aarde is geweest, die weet hoe het was.

De angst rondom het oordeel moet ons uitdrijven naar Jezus, dé Redder.

Vraag 2: Op grond waarvan heeft God het oordeel aan de Zoon gegeven (Joh 5:22)? Denk aan de verhouding tot het middelaarswerk van Christus.

Het belangrijkste is dat God de Vader de opdracht heeft gegeven om Jezus daarmee te eren. Het is ook belangrijk verschil met de Islam, die Jezus deze eer niet geeft, niet erkend. Jezus heeft deze taak gekregen op grond van Zijn middelaars werk. Zie ook de verwijsteksten. (Matth 11:27, Joh 3:35 en)

Vraag 3: Moeten we de grote witte troon symbolisch of letterlijk opvatten? Waar zal die troon staan (Openb 7:11)?

Dat is niet helemaal duidelijk. We weten wel dat het een rechterstoel zal zijn, Openb. 20 kanttekening 31 (die in de wolken Zijn rechterstoel zal hebben). Matth 25: 31, zal zitten op de troon Zijner heerlijkheid. Hij zal komen op de wolken des hemels. We moeten er niet te menselijk over denken. Er wordt niet gevraagd om het voor te stellen, maar geloven we het! Ons voorstellingsvermogen is te beperkt. Wat vast staat is dat we geoordeeld zullen worden. Het zal imposant zijn.

Vraag 4a: Wie moeten we verstaan onder de kleinen en de groten uit Openb 20:12?

Jer 31:34 Hoe moeten we dat zien?

In Openbaring lezen we steeds over de groten en de kleinen. Daar wordt verschillende uitleg aangegeven. Hier kan de leeftijd mee bedoeld worden, maar ook de schapen (rechtvaardigen) en bokken (onrechtvaardigen) mee bedoeld worden. Hoe dan ook, je leest dat ze op hun zonden worden geoordeeld. Hoe onze zonden ons geopenbaard worden is lastig te omschrijven. Al lezen we

ook in Ps 103:12 dat hoe ver het oosten van het westen is verwijderd, zover zal Hij onze zonden wegdoen. Wat we wel weten is dat God ervoor in zal staan.

Vraag 4b: Waar zullen de rechtvaardigen dan zijn?

Wat we lezen is dat ze zullen worden opgenomen. In voorgaande hoofdstukken lijkt het dat ze in de hemel zullen worden opgenomen, omdat er in de hemel deuren open gaan (Openb 4:1).

5) Hoe wordt er een oordeel voltrokken via de prediking (Joh 3:18 en 36)?

Oproep tot geloof! Je gaat niet hetzelfde de kerk in als dat je er uit gaat. Geloof doet altijd iets. Het sluit in of uit. Voorbeeld: Je parkeert de auto op een parkeerplaats van betaald parkeren. Het bord predikt dat je moet betalen. Niet betalen is bekeuring. God wil onze zonden vergeven, dan zullen we vrijgesproken worden. Dat is het oordeel wat wordt uitgesproken. Schuilen we bij God?

Gezag van de prediking eist gehoorzaamheid. Wie in Hem gelooft heeft het eeuwige leven

Er wordt niet gevraagd of ons geloof goed is, maar of we geloven dat Gods belofte betrouwbaar is. En of we op grond van Zijn nodiging komen. Het avondmaalsformulier zegt: Of we de gewisse belofte van God geloven. Geloof je dat God betrouwbaar is in Zijn spreken? Dat geloof is altijd in gezelschap van vruchten.

6) Wat gebeurt er bij ons sterven en waarom is het laatst gericht nodig?

HC zondag 22, onze ziel gaat direct naar God. Dat kunnen we vinden in de Bijbel: rijke man en arme Lazarus, moordenaar aan het kruis. (Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.)

Het belangrijkste is dat de ziel en lichaam weer worden verenigd. Het lijkt een rustperiode te zijn als we Openbaring lezen, maar in bovenstaande voorbeelden is het direct. Na de dood zal er ook geen tijd meer zijn.

7a) Wat betekent Hebr 9:27-28? Waarom staat er 'veler' zonden weg te nemen?

Velen, dus niet voor allen. Maar de Zijnen zullen er wel zijn. Er liggen geen kronen klaar die niet opgehaald zullen worden, aldus Spurgeon.

7b) Wat leert de algemene verzoening?

Dat Christus voor allen gestorven is hoofd voor hoofd, maar ze leren niet dat allen zalig worden.

7c) Wat verstaan we onder de 'algenoegzaamheid' van Christus verdiensten (DL II, 3)?

Het betekent dat Christus wordt voorgesteld als een Schuilplaats, waar de grootste zondaar heen kan vluchten. Er is geen tekort in Zijn verdienste, al zijn de zonden nog zo groot of nog zo veel.

7d) Waar slaat het 'ten anderen male' op in vers 28?

Op de wederkomst

7e) Wat was dan de eerste keer?

Toen Christus het werk volbracht had aan het kruis.

8) Wanneer gaat de mens naar zijn eeuwig huis, bij het sterven of bij de wederkomst?

De ziel zal direct in het eeuwig huis zijn. Bij de wederkomst is er de hereniging van lichaam en ziel. Over het eeuwig huis weten we, ziet het is zeer goed! Er is geen zon of maan, God zal Zelf het licht zijn.

Als we dit alles overdenken staat ons verstand stil.

Welke lessen kunnen we hieruit trekken: Het is als een spiegel dat onze werken worden geoordeeld. Niet als verdienste maar als vruchten van het geloof. Ook de liefdewerken moeten er zijn. Hoe gaan wij onze weg?