

Een kort exegetisch exposé over de antichrist.

Opvallend is dat de Bijbel de antichrist duidt als **een geestesstroming die door een persoonlijkheid wordt belichaamd**. In het Oude Testament zie je twee duidelijke voorbeelden:

Ezech. 38 en 39 Hier vertoont de antichrist (Gog) een democratisch karakter: ze komt op uit de volkerenwereld.

Daniël 7:7,8 Hier is de antichrist (het vierde dier) een despoot: hij heerst over de volken. **Het is opvallend dat in de visioenen van Openbaring beide trekken worden samengevoegd!**

In het Nieuwe Testament worden de lijnen duidelijker:

In Matth. 24 spreekt Jezus o.a. van ‘valse christussen’ (vs. 5) die voor afval en verdeeldheid zorgen.

In 2 Thess. 2 schrijft Paulus over de openbaring van de antichrist die nog weerhouden wordt (vs. 6,7), maar als de verborgenheid van de ongerechtigheid zich gemanifesteerd heeft, zal de antichrist zich in **één mens** openbaren. In vs. 3 wordt hij de **mens der zonde** en **de zoon des verderfs** genoemd. Hij zal zich als een god laten vereren en zich meester maken van de kerk (vs. 4).

De naam ‘antichrist’ gebruikt alleen Johannes (1 Joh. 2:18, 22 en 4:4). Opvallend dat hij een duidelijk **onderscheid** maakt tussen de vele ‘**antichristen**’ én de **eigenlijke antichrist** die nog komen moet.

Nog duidelijker wordt het beeld van de antichrist bij Johannes in **het boek Openbaring**, m.n. in **hoofdstuk 13. Uit de zee** (=volkerenwereld) **komt een beest** op die van de draak (=duivel) zijn kracht en macht ontvangt. Het is a.h.w. een vleesgeworden duivel, beter gezegd: **een incorporatie van de satan**. Het komt op uit de mensenwereld, als deze op het toppunt van haar kunnen is. Johannes ziet in dat beest een combinatie van de dieren, die Daniël zag (7:3-7). Een van zijn zeven koppen geneest van zijn dodelijke wond (Gr. ‘slachting’). Dit wijst m.i. op het vermord worden van zijn kop op Golgotha. Het is wellicht ook een imitatie van het ‘geslacht worden’ van het Lam. Het is **het beest uit de afgrond** (11:7, 17:8). Hier is de opleving van satans macht, de laatste en eigenlijke antichrist, die de totale wereldheerschappij bereikt.

Calvijn ziet het als ‘de tijd van de totale ineenstorting van de zichtbare kerk’. Alle mensen zullen deze antichrist aanbidden, uitgezonderd hen die in het Boek des levens zijn geschreven... vs. 8).

Hoe we de antichrist moeten indenken is ons onbekend, maar als hij komt, zegt de kerkvader Ireneüs, ‘zullen wij zien dat het voorzeggd is, en versterkt worden in het geloof’.

De tijd van de antichrist wordt vastgesteld met 42 maanden (vs. 5) ofwel met 1260 dagen (11:2, 12:6) en met ‘een tijd en tijden en een halve tijd’ (12:14). Let op: tijd = jaar) Het is de periode vanaf de Hemelvaart van Christus tot Zijn wederkomst (11:3, 11 en Dan. 7:25).

Conclusie: het beest is er dus nú al (zie ook 2 Thess. 2:6,7), maar het ‘beest uit de afgrond’, dé antichrist zal aan het einde van die 42 maanden de totale wereldheerschappij hebben!

In Openb. 13:11 lezen we dat er **een beest** opkomt ‘**uit de aarde**’. Het dient als ‘propagandist’ van het beest uit de zee (vs. 12). Hij wordt **ook wel de ‘valse profeet’ genoemd** (16:13, 19:20). Het trof me dat wat Jezus in meervoud noemt (Matth. 24:5 en 11) hier als enkelvoud wordt beschreven. De reeks verschijningen de hele geschiedenis door loopt uit op dé antichrist die voor zichzelf propaganda maakt, waardoor de wereldbevolking wordt verleid.

Het beest uit de aarde lijkt op het Lam, maar het spreekt als de draak! Dus een wolf in schaapskleren.

Het doet ook grote tekenen (vs.13) en het maakt een beeld (vs. 13, 14) van het beest uit de zee.

De kracht van dit beest uit de aarde ligt in zijn spreken. Hij zal (m.i. d.m.v. de media) ervoor zorgen dat het beest uit de zee, verheerlijkt zal worden.

Conclusie: het beest uit de aarde is een symbool van staatsmacht (de “politieke antichrist”), het beest uit de aarde symboliseert de geestelijke macht (wetenschap en valse godsdienst) die zich tegen Christus stelt.

Twee belangrijke opmerkingen:

Het woord “beeld” (zie bijv. vs. 15) is in de Bijbel altijd een teken van de valse godsdienst, van de pseudo-religie. De uitdrukking “beest” doelt op de wrede natuur van de mens die in de eindtijd aan het licht komt.

Tenslotte:

We zien in Openbaring 13 ook hoe geraffineerd de satan de openbaring van God nabootst:

1. De draak is de satan, die aan het beest zijn troon afstaat (vs.2). Zoals God de Vader aan Christus alle macht in de hemel en op de aarde gaf, zo verleent de draak dat aan de mens!
2. Het beest bouwt een rijk tegenover het koninkrijk van God (vs. 3) en stelt zich zo tegenover de Zoon.
3. Het beest uit de aarde maakt dat iedereen het beest uit de zee aanbidt en grootmaakt, zoals de Heilige Geest in het hart Christus verheerlijkt. Het leiden in alle waarheid tegenover het leiden in alle leugen.

Luther: *“De duivel is de aap van God”*