

Beste jongens en meisjes, vaders en moeders,

Vandaag is het dankdag. Ondanks dat er zoveel aan gebeurt om ons heen, de besmettingen toenemen (misschien zit je wel in quarantaine) hebben we zoveel om God voor te danken. Het is goed om naast de kerkdiensten, (samen met anderen) na te denken waarvoor we God kunnen danken.

Er staan hier wat voorbeelden om met elkaar te doen. Kies iets wat je aanspreekt en bij de leeftijd past. Je kunt natuurlijk ook meerder dingen doen.

Voor jonge kinderen: Samen een dank-toren maken van duplo of andere blokken

Waarom:

Zodat voor kinderen zichtbaar wordt dat er heel veel is om de Heere God dankbaar voor te zijn, maar daarnaast ook om hun al van jongsaf te stimuleren hun dank in het gebed te laten uitspreken.

Hoe:

Ga in de kring zitten en noem om de beurt iets waarvoor je de Heere God kunt danken.

Ik dank U voor.....

Als kinderen daarvoor hebben gedankt mogen ze een blok duplo nemen en deze aan de toren toevoegen.

Wanneer:

Dit kun je tijdens een gezinsmoment over danken doen, met Dankdag zelf of gewoon de week voor of na Dankdag.

Maar ook na het eten als je afsluit met een dankgebed.

Zo kun je op een leuke en eenvoudige manier met jonge kinderen naar Dankdag toe leven.

Bij voorkeur laat je de toren één of meerdere dagen staan, zodat de toren steeds groter en hoger wordt, maar je kunt de toren ook op Dankdag de hele dag laten staan en bij ieder dankpunt een blokje aan de toren toevoegen.



Maak je eigen prentenboekje
 Kleur alle plaatjes en de letters van de titel met kleurpotlood of
 viltstift. Knip daarna de twee stroken langs de buitenste lijnen
 uit. Plak de plakrand A aan de onderzijde van de andere strook
 vast. Rill de slippelijnen en vouw je boekje op de vouwlijnen!



In de Bijbel staat:
 'Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles je wensen door
 gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En
 de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal je harten en je
 gedachten behoeden in Christus Jezus.' (Filippenzen 4:6,7)

GOD
 ZORGT
 VOOR
 JOU!

Als je ziek bent...



... wil Hij ook voor je zorgen!

Als je verdrietig bent...



... wil Hij je troosten!

plakrand A

Als je onderweg bent...



... wil Hij je beschermen!

Als je bang bent...



... is Hij vlak bij je!

Als je honger hebt...



... geeft Hij je te eten!

Voor iets oudere kinderen: Letterspel

Hoe het werkt?

Erg simpel.

Je neemt een pot vol scrabble fiches.

Deze zet je op de tafel.

Je trekt om beurten een fiches

en met de letter die je hebt, verzin je iets waar je dankbaar voor bent.

Bij sommige letters kun je leuke dingen verzinnen en sommige letters zijn wat moeilijker.

Maar zo kom je met z'n allen toch op heel veel dingen die je anders niet opnoemt als je het over dankbaar zijn hebt.

Je kan het zo lang of zo kort doen als je zelf wilt!

Voor de oudere kinderen: puzzelblad

In de andere bijlage zit nog een puzzelblad die je uit kunt printen en waarvan je de puzzels kunt maken. Succes!

Tip! Filmpje: www.abcvanhetgeloof.nl/dankbaarheid