

# NIEUWSBRIEF

## Bibliotheek Saronkerk

In boekenland komen er dit jaar veel boeken uit over de oorlog. Dit in verband met de 75-jarige bevrijding die we dit jaar vieren en zodat wij het nooit zullen vergeten.

Kom naar de bibliotheek en lees (meer) over de oorlog! Maar er zijn ook weer vele andere waardevolle, mooie, leuke en gezellige boeken.

**Nooit mogen wij vergeten wat oorlog heeft gedaan!**



Benieuwd geworden? Lees gauw verder om een indruk te krijgen van de nieuwe boekencollectie.

Romans	
Familieband	Deborah Raney
Op de vleugels van de wind (Uit Egypte, deel 3)	Connilyn Cossette
Een zeker man had een vijgenboom	Monica Nieuwenhuijse
Eindstation Auschwitz	Eddy de Wind
Het laatste jaar van de oorlog	Susan Meissner
De verloren vader	Diney Costeloe
De 21, een reis door het land van de koptische martelaren	Martin Mosebach
Bloemen voor mijn dochter	Sarah Jio
In handen van IS	Petr Jasek



Stichtelijke/algemene boeken	
Hoe overleef ik moeilijke mensen	Jörg Berger
Openbaring begrijpen	Steeff Post
Romeinen 1-7 om te lezen, te leren, te leiden	Tim Keller
Verdragende elkander in liefde	Drs. J.C. de Jonge
Corrie ten Boom	
Weg met het perfecte plaatje	Annemarie ten Brinke
Het zero waste project	Jessie en Nicky Kroon

Martin Mosebach verwachtte intens verdriet aan te treffen toen hij in het zuiden van Egypte de nabestaanden opzocht van de eenentwintig kopten die in 2015 door IS-terroristen op het strand van Libië waren gedood. In alle huizen was alleen maar blijdschap omdat men geloofde dat de mannen bij Christus in de hemel waren.

Bron: terdege



Fragment uit 'De 21'

'De weduwe van Luka vertelde dat haar man na een preek over het martelaarschap had gezegd: 'Ik ben bereid.' Hij zei dat hij het idee had dat het martelaarschap ook zijn toekomst zou zijn. Regelmatig maakte hij wandelingen over het strand waar hij later onthoofd zou worden.'

<b>Prentenboeken</b>	
De jongen en de walvis	Linde Faas
<b>Kinderboeken (6-8 jaar)</b>	
Pas op voor het bos	Bram Kasse
Wout, Frans en de koperdieven	Hans Mouthaan
Pijlen voor Mark	Jeanet Zuidweg
<b>Tienerboeken (8-12 jaar)</b>	
Bommen in de nacht	Ada Schouten
Overboord	Arends Rijk
Wereld in een koffer	Lianne Biemond
<b>Jeugdboeken (12+)</b>	
Het neefje van de tovenaars	C.S. Lewis
De jongen in de schaduw	Janet Wees
Geheimen van de vuurtoren	Emma Carroll



Het monument voor gesneuvelde soldaten dreigt te worden gekapt voor de toegang tot een nieuwe wijk. Rachel Elliot is journaliste en verdiept zich in het verhaal. Er zijn 8 namen, maar 9 bomen. Wie is de 'onbekende soldaat' aan wie de 9<sup>e</sup> boom is opgedragen?



Een inspirerend en prachtig vormgegeven boek over het verminderen van je afval. Al lezende word je enthousiast om je eigen afvalberg aan te pakken. Leen – lees – begin!

Een eerlijk en humorvol boekje over moeder zijn. Geschreven door Annemarie ten Brinke.

