

Nieuwsflits Frank van der Maas

Effata

COMMUNITY BASED
REHABILITATION
PROGRAM

Juli 2020

CBR Effata is een christelijke stichting die zich inzet voor kinderen en volwassenen met een beperking in Nigeria en Guinee-Bissau.

CBR Effata heeft de ANBI status.

Website: www.cbr-effata.org

Er zijn 3 locaties in NIGERIA:

1. Onuenyim:

- Inclusieve Lagere School "Effata"

2. Omorodu:

- Oog Unit
- Orthopedische Unit
- Beroepstraining Unit

3. Nwofe:

- AIDS Ministry
- Inclusieve Lagere school "Bethel"
- Inclusieve Middelbare School "Berea"
- Water project "Rehoboth"

In GUINEE-BISSAU werken we voornamelijk in Ingoré en omgeving (Noorden).

Frank is projectbegeleider van CBR Effata.

Hij werkt steeds een periode in Nigeria en Guinee-Bissau.

Hij wordt ondersteund door een achterban.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met zijn Thuisfront Commissie:
José Jacobse, secretaris TFC
joses1986@hotmail.com

Voor adreswijzigingen, aanmelden van nieuwe adressen of afmelden van deze nieuwsflits:
Annemarie Duifhuizen,
tfc.frankvandermaas@yahoo.nl

Beste familie en vrienden,

Ik hoor dat langzamerhand het leven in Nederland weer een beetje op gang komt, heel fijn.

In Nigeria hadden we te maken met strenge regels, er was zelfs een periode dat we niet op de brommer mochten. Het aantal ziektegevallen bij ons in de buurt valt mee, daar zijn we natuurlijk erg dankbaar voor.

Toen de kerkdiensten verboden waren, hielden we op zondagmorgen een Bijbelstudie met een groepje dove studenten, buiten in een grote kring op het voetbalveld. Nu mogen we op zondagmorgen weer naar de kerk.

De scholen zijn sinds eind maart dicht. De kinderen en leraren raken het zat en komen vaak langs voor een praatje. De leraren hebben regelmatig een studiedag.

Hopelijk kunnen de examens doorgaan. Wat er met de gewone klassen gebeuren moet, weten we nog niet.

Bijna de helft van de oudere kinderen loopt normaal gesproken na schooltijd stage bij een vakman. Dat mag wel doorgaan, dus die kinderen zijn weer aan de slag gegaan.

Ik verveel me niet want we zijn druk met de bouw van nieuwe kantoren en een nieuwe hal. Ik zit al maanden in de troep en heb constant bouwvakkers om me heen; de meeste van hen zijn dove jongens die metselaar, timmerman, lasser of schilder zijn.

Vlnr: Bethel lagere school, kantoren, gastenkamers, hal

In Guinee-Bissau zijn ook alle scholen dicht. Ik was van plan om in april daarnaar toe te gaan, maar er werd niet gevlogen dus ben ik in Nigeria gebleven. Op dit moment maak ik geen plannen meer, iets wat niet echt bij me past.

Ik ben heel dankbaar dat ik na 6 jaar mijn verblijfsvergunning in Nigeria heb gekregen. Nu kan ik voor langere periodes blijven.

In Guinee-Bissau hadden we ooit een paar Bijbel verhalen gemaakt in gebarentaal. Nu had ik in Nigeria tijd om die te vertalen naar het Engels en er een paar bij te maken. Met gebarentolken en dove leraren hebben we nu 40 korte videos gemaakt. De studenten kunnen ze ook op hun telefoon zien. Op zondag komen ze vroeg naar de kerk: dan laat ik voor de kerkdienst een of twee videos zien met een projector. Met wat plaatjes en tekst erbij is het voor iedereen te begrijpen.

Hartelijke groet, Frank

Screenshot video Barmhartige Samaritaan.



Effata

COMMUNITY BASED
REHABILITATION
PROGRAM

Nieuwsflits Frank van der Maas

Effata

COMMUNITY BASED
REHABILITATION
PROGRAM

Post Adres Frank:

PO Box 995, Abakaliki,
Ebonyi State, NIGERIA

of:

Apartado 1135, Bissau
GUINEE-BISSAU

E-mail:

frankvandermaas@gmail.com

Whatsapp +245966000595

Van de ThuisFront Commissie:

Joost en Jose, Annemarie,
Rianne, Alice, Rien en Marion.

Project: "Laat-bloeiers"

In deze periode dat onze scholen dicht zijn, heb ik opnieuw de lijst doorgenomen met dove kinderen die ooit gestopt zijn op onze lagere school.

We gaan altijd op huisbezoek om te horen waarom de kinderen waren gestopt. Meestal was dat omdat de ouders het niet nodig vonden dat een doof kind naar school gaat. Het was beter als ze thuis hielpen bij het werk op het land. Of om voor de broertjes en zusjes te zorgen, water te halen, eten te koken, hout te sprokkelen of op de geiten en koeien te passen. Meestal waren de kinderen toen te jong voor een eigen mening. Nu we hen weer opzochten om te zien hoe het met hen ging, weten ze best wat ze willen. Sommigen zijn inmiddels 10 jaar ouder! De meeste meisjes waren uitgehuwelijkt of zwanger geraakt, de jongens werken op het land.

We hadden al snel een groepje van tien dove kinderen die graag een vak willen leren. Ze zijn te oud om terug te gaan naar de lagere school maar vinden het fijn om gebarentaal te leren van andere doven.

Voor een aantal hebben we een kamer kunnen regelen in Nwofe, anderen wonen bij mij op het erf.



Ze worden als het ware ondergedompeld in de taal: er zijn genoeg doven in de buurt waar ze de hele dag mee om kunnen gaan.

Je ziet ze opbloeien want in hun eigen dorp konden ze nauwelijks communiceren en nu krijgen ze de aandacht die ze nodig hebben.

Sunday (rechts op de foto boven) was bij ons op school toen hij 9 was. Zijn moeder was overleden, zijn vader was ook doof en hij had alleen een jonger broertje. Na elke vakantie kwam hij niet terug. Nu we hem na 10 jaar weer opzochten, kon hij geen gebarentaal meer: zelfs zijn naam was hij vergeten. Toch kon hij ons goed herinneren en wilde hij graag mee. Sunday was na een paar dagen gewend, hij geniet! Er wordt veel gelachen en gevochten, soms zonder dat iemand kan uitleggen waarom. Sunday is nu kleermaker in opleiding bij een oudere dove jongen. Je ziet hem opbloeien en genieten, ook van de Bijbelverhalen in gebarentaal; hij zit als eerste in de kerk!



God's work done in God's way will never lack God's supply.
He is too wise a God to frustrate His purposes for lack of funds,
and He can just as easily supply them ahead of time as afterwards.
William Carey